

Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του Παιδιού

Από το 1989 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 20^η Νοεμβρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του Παιδιού. Την περασμένη Παρασκευή 17 Νοεμβρίου του 2017 γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το κύριο σύνθημα των μαθητών και φοιτητών, τότε, ήταν «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Από το έωλο αυτό σύνθημα σήμερα, συμπεραίνουμε το ευλογοφανές: Ότι οι μαθητές, το 1973, είχαν ελλιπή σίτιση, πλήρωναν δίδακτρα στα δημόσια σχολεία και υφίσταντο εκφοβισμό και στέρηση της ελευθερίας τους.

Σήμερα τα κυπριόπουλα απολαμβάνουν όλα αυτά τα αγαθά. Κανένα παιδί δεν μένει χωρίς σίτιση στα σχολεία, κανένα παιδί δεν πληρώνει δίδακτρα στα δημόσια σχολεία και κανένα παιδί δεν υφίσταται εκφοβισμό και στέρηση της ελευθερίας του. Επιπλέον, έχουν τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο, τα ωραία αθλητικά παπούτσια, τα 33 βιβλία δωρεάν που έχει πάρει έκαστο παιδί για τη φετινή σχολική χρονιά και τις ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες εντός των σχολείων.

Αντιθέτως, συνομήλικοι των κυπριόπουλων στην Αφρική έχουν ένα (1) βιβλίο για κάθε πενήντα (50) μαθητές και έναν (1) ηλεκτρονικό υπολογιστή για ολόκληρο το σχολείο.

Άλλα παιδιά σε άλλες χώρες υφίστανται κακοποίηση και εκμετάλλευση. Άλλα παιδιά είναι προσφυγόπουλα και άλλα εμπλέκονται σε εμπόλεμες διαμάχες. Άλλα παιδιά αναγκάζονται να εργάζονται και άλλα υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση.

Συνεπώς, πέραν των δεδομένων δικαιωμάτων που έχουν τα κυπριόπουλα, πρέπει να τους υπενθυμίζουμε ότι έχουν και τις πιο κάτω ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, οι οποίες δεν είναι τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από τα αυτονόητα που πρέπει να πράττουν:

- Να προσέρχονται έγκαιρα στις τάξεις και να μην κάνουν απουσίες.
- Να τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου τους.
- Να μελετούν, να διατηρούν τετράδιο ή ό,τι άλλο τους ζητηθεί για τα μαθήματά τους, από τον διδάσκοντα καθηγητή ή τη διδάσκουσα καθηγήτριά τους. Στο δε μάθημα της γυμναστικής να φέρνουν τις αθλητικές φόρμες τους, τα αθλητικά παντελονάκια και τις αθλητικές φανέλες.
- Να προσέχουν και να συμμετέχουν στο μάθημα.
- Να σέβονται τον εαυτό τους, τους γονείς τους, τους μεγαλύτερους τους καθώς και τους συμμαθητές τους.
- Να σέβονται το περιβάλλον και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών, των αιθουσών και των θρανίων.
- Να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα μόνον κατά τα διαλείμματα.
- Να είναι ευπρεπείς και απλοί στην εμφάνισή τους σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου τους.
- Να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με ευγένεια και κοσμιότητα διά των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους.

Όσοι είμαστε ταγμένοι να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών, οφείλουμε να υπενθυμίζουμε στα παιδιά και τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ τους, ώστε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία χωρίς απληστία και χωρίς ασυδοσία.

Λουκάς Παπαντωνίου